

INGE JONCKHEERE

Conferentie *Tickle your catastrophe!*



Stond de 20ste eeuw in het teken van politieke extremen en het (verwerken van) trauma's, dan blijkt bij het prille begin van de 21ste eeuw een andere stemming de boventoon te voeren, namelijk de vrees voor onafwendbare en complete catastrofes. Hoewel rampscenario's altijd al een onderdeel van het culturele bewustzijn waren, krijgt de catastrofe vandaag, aan het begin van een nieuw millennium, een andere gedaante. De dreigende uitputting van de oliebronnen en bijgevolg de implosie van de breekbare wereldeconomie, terrorisme, beurscrashes, de bevolkingsexplosie, de onduurzame exploitatie van natuurlijke grondstoffen en de grootschalige vervuiling, drastische

klimaatsveranderingen, wereldwijde watersnood en nieuwe epidemieën... Niet alleen groeit het besef dat een ramp in de nabije toekomst reëel en onafwendbaar is, tevens wordt duidelijk dat de oorzaken van die catastrofes niet zozeer buiten onszelf liggen (door een gril van de natuur, het noodlot of een goddelijke wilsbeschikking), maar bij onszelf te zoeken zijn, en vooral: dat we er in ons eentje niets aan kunnen veranderen.

Tickle your catastrophe! wil zich niet wentelen in doemdenken en pessimisme, maar wil het beeld van de catastrofe ondervragen, en ingaan op de rol die dat beeld vandaag speelt in de filosofie, de kunst en de wetenschap. De projectomschrijving zegt letterlijk: "We proberen te ontdekken hoe de catastrofe verbeeld wordt of kan worden, wat ze betekent in het licht van morgen en in vergelijking met de schaduwen uit het verleden, en wat het nut en het nadeel ervan is. Verlamt het beeld van de catastrofe ons van angst of is het een gezellig gruwelende uitlaatklep? Is het een doodswens of is het een ideaal excuus voor een zwelgen in genot, hier en nu? Schenkt het de illusie van een zelfgekozen ondergang of dwingt het om nu te handelen, nog net voor het te laat is?"

> 06 & 07.03.09

> www.catastrophe.ugent.be/